



Een bijzondere vondst na 70 jaar!

Tijdens een grondige verbouwing van de woning op Hoofdstraat 133 in 2010, werd bij toeval een bijzondere vondst gedaan. Nu is het niet ongebruikelijk dat bij verbouwingen van vooral oudere woningen historisch waardevolle spullen worden gevonden. Soms achter plinten, tussen kieren van vloerplanken of tussen plafonds. Ook onder de vloeren kun je de meest verrassende spullen tegenkomen. In dit geval ging het om een ansichtkaart die achter een vloerplint tevoorschijn kwam. Eigenlijk een onooglijk stukje papier, krom getrokken van het vocht, waarvan de afbeeldingen en tekst nog maar matig leesbaar waren. De voorzijde was voorzien van een militaire afbeelding en al gedeeltelijk losgelaten van de achterzijde. Daar stond het adres en de afzender in potlood geschreven. In plaats van de kaart bij het andere bouwpuin in een container te storten, werd hij toch apart gelegd zonder enige kennis van de achtergrond. Meer geluk dan wijsheid.

Bij nadere bestudering bleek deze ansichtkaart gericht aan de juffrouw M. Noordam, wonende aan de Oostbuurtseweg A166 De Lier (ZH). Afzender was Leen Noordam met de vermelding van zijn militaire rang en legeronderdeel. De kaart was afgestempeld met de datum van 5 februari 1940 en verzonden vanuit de Brabantse plaats Heeze. Een postzegel ontbrak, maar die was door de vermelding van 'militair' rechtsboven op de kaart ook niet nodig.

Leendert Johannes Noordam (1908) was boer aan de Oostbuurtseweg en woonde met zijn vrouw Maria van der Pot en hun twee jonge kinderen, Pietje (2 jaar) en Joke (6 maanden), in een historische boerderij. Samen met zijn broer waren zij daar verantwoordelijk voor een gemengd boerenbedrijf met ruim 50 ha land. Het was begin 1940 en mobilisatietijd. Leen Noordam was, net als zoveel andere jonge mannen, opgeroepen om ons land te verdedigen. Hij was geleverd in Brabant en lid van het Eerste Regiment Wielrijders. Men meende toen aan deze soldaten behoefte te hebben in tijden van oorlog. Soldaten die zich eenvoudig en snel op de fiets konden verplaatsen en zich achter het front over strategische doelen konden verspreiden.

Na de inval van de Duitse troepen op 10 mei 1940 stond de verdediging van ons land direct onder zware druk. In en rond Dordrecht hadden Duitse parachutisten delen van de stad in handen gekregen. Een aanzienlijke Duitse versterking werd naar Dordrecht gedirigeerd met als doel de stad vanuit het zuiden en zuidoosten af te grendelen en daarna met een slotoffensief definitief in te nemen. Het was voor de Duitse troepen strategisch van groot belang deze stad met de bruggen over de Oude Maas in handen te krijgen vanwege een verdere toegang naar het zuiden via de Moerdijkbrug en het Rotterdamse havengebied in het westen.

Aan Nederlandse kant – volledig ongewis van de Duitse strategische plannen - was juist een tegengesteld plan ontwikkeld. Men wilde met de vers aangevoerde bataljons wielrijders van de Lichte Divisie uit Brabant, waar ook Leen Noordam onderdeel van uitmaakte, de Duitsers juist van de Dordtse stadsgrenzen wegjagen met een brede aanvallende beweging.

De Nederlandse militairen werden echter volledig verrast door de in grote getale aangevoerde Duitse troepen en de overmacht was al snel te groot. Aan Nederlandse zijde werden zware verliezen geleden en vele tientallen jonge militairen zijn bij deze straatgevechten in en rond Dordrecht gesneuveld.

Leen Noordam sneuvelde op 12 mei 1940 bij vuurgevechten aan de Krispijnseweg in het centrum van Dordrecht.

Zijn weduwe Maria Noordam-van der Pot verhuisde met haar twee dochttertjes van de boerderij naar een nieuw opgeleverde woning aan de Hoofdstraat 133 in De Lier. En dat is nu net de woning waar de ansichtkaart na 70 jaar is terug gevonden. Helemaal zeker is het niet, maar waarschijnlijk is deze kaart wel één van de laatste tekenen van leven geweest van Leen Noordam aan zijn gezin in De Lier. Voor de twee dochters, die nu buiten De Lier wonen, een onverwachte en kostbare herinnering aan hun vader die ze eigenlijk nooit echt gekend hebben.

70 jaar geleden was hij de eerste Lierenaar die in de meidagen van 1940, bij de verdediging van ons land sneuvelde. Hij ligt begraven op de Algemene Begraafplaats in ons dorp en elk jaar herdenken wij op 4 mei ook hem, samen met allen die hun leven voor onze vrijheid gegeven hebben.

In Museum “De Timmerwerf” is tot 17 juli 2010 de tentoonstelling **Westland 1940-1945** te bezichtigen met aangrijpende beelden van de oorlog, bezetting en bevrijding uit onze omgeving. Elke zaterdag tussen 10.00 en 16.00 uur op Hoofdstraat 63 in De Lier. www.museumdetimmerwerf.nl

Jan den Hoed