

Cornelis Jacobus Ammerlaan (1841-1924) was de oudste broer van Petrus Ammerlaan uit het vorige deel en ook geboren op Woudzicht 1. Cornelis Jacobus was in 1868 getrouwd met Maria van der Drift (1844-1921) en zij hebben vanaf hun trouwen op boerderij Woudzicht 1 gewoond. Deze boerderij had een groot woongedeelte en was meer dan geschikt om met twee gezinnen te bewonen. Cornelis en Maria hadden al tien kinderen toen zij rond 1880 met het hele gezin naar een boerderij aan de Oude Rotterdamseweg in Delft verhuisden. Daar werden uiteindelijk nog zeven kinderen geboren. Het gebied langs de Oude Rotterdamseweg viel toen nog onder de zelfstandige gemeente Vrijenban.

Van die 17 kinderen zijn er voor ons verhaal twee het meest interessant. Georgius Antonius Ammerlaan (1883-1960) en Maria Magdalena Antonia Ammerlaan (1885-1977). Hun oom Petrus droeg de bedrijfsvoering van boerderij 'Vreeburch' met al het land in 1909 aan deze neef en nicht over. De overdracht is niet zonder slag of stoot gegaan, omdat de boerderij op dat moment verpacht was aan en bewoond werd door de familie Van Mil. Zij moesten gedwongen vertrekken en plaats maken voor broer en zus Ammerlaan uit Delft. Na het overlijden van hun oom Petrus Ammerlaan in 1917 erfden zij de boerderij met al het bijbehorende land en bezittingen.



Op dit kadastrale kaartje uit 1819 is de bebouwing bij boerderij 'Vreeburch' te zien. De naamgeving van de boerderij is op deze kaart met 'Buyten Dorp' niet correct weergegeven. Nu lag de boerderij wel buiten het dorp, maar hier had 'Vreeburch' moeten staan. De gekromde lijn links is de Kerklaan. De percelen 340 en 358 waren bosschages. Op de percelen 359 en 355 waren twee boomgaarden aangelegd. De tuin lag op het perceel met nummer 350.

Het bebouwde perceel 357 wordt op de kaart van His GIS beschreven als 'Huis, schuur en erf' en ruim 3300 m² groot. Op basis van deze omschrijving zou het T-vormige bouwwerk mogelijk het huis kunnen zijn, maar misschien was dat juist de schuur.

Achter de boerderij, in oostelijke richting, ligt een perceel weiland van 0,5 ha met nummer 348. Dit stuk land behoorde ook toe aan boerderij Vreeburch en werd vanaf 1947 door Martinus Fransen beteeld. Maar verder in oostelijke richting waren de weilanden in eigendom van Jonkheer Louis Quarels van Ufford (1782-1839) uit Den Haag. Hij was van adel en een groot deel van zijn leven actief

in het bestuur van Provinciale Staten van Holland. In de 20^e eeuw zijn die percelen in bezit gekomen van de familie Varekamp.

In de Oude Lierpolder waren meer landerijen in eigendom van adellijke families.



Joor Ammerlaan als trotse boer in driedelig pak. Hij had zich toegelegd op het fokken van vleeskoeien en handelde wekelijks op de veemarkten in Delft en Rotterdam. Hij staat hier in de boomgaard naast de stal met een jonge vleeskoe die ongetwijfeld van topkwaliteit zal zijn geweest.

Joor (Georgius) en Maria blijven beiden vrijgezel en leefden zeer zuinig. Elke vorm van luxe was hen vreemd. Er werd wel gezegd dat de reden van hun vrijgezellenbestaan een geldkwestie was. Want een huwelijk bracht vreemd bloed in de familie, waarmee bezittingen uiteindelijk weer gedeeld moesten worden. Zij wilden boerenbezit zoveel mogelijk binnen de familie houden.

In 2010 is er al een keer uitvoerig gesproken met mevr. Theodora Fransen-van de Staij, echtgenote van Martinus Fransen en de directe buurvrouw van Joor en Marie. Zij heeft veel informatie overgedragen en daar maken we in deze artikelen regelmatig dankbaar gebruik van.

Joor Ammerlaan heeft nog wel een vriendin gehad. Hij had z'n oog laten vallen op één van de oudste dochters van Pieter Ruigrok die de boerderij aan het begin van de Hoofdstraat bewoonde. Pieter had een groot gezin en waarschijnlijk was Joor op dochter Klazien gevallen die uiteindelijk ook vrijgezel is gebleven. Zoon Piet Ruigrok was de laatste boer op deze boerderij en hij verkocht de woning in de jaren '70 aan de gemeente De Lier voor de bouw van een nieuw gemeentehuis.

De relatie met Klazien was geen lang leven beschoren. Het verhaal gaat dat zij de grote zuinigheid van Joor helemaal niet zag zitten. Het sobere leven op de boerderij aan de Kerklaan stond in schril contrast met het levendige en veel royalere gezinsleven bij haar thuis aan de Hoofdstraat. En ze kreeg zus Marie er ook nog bij. Zij heeft uiteindelijk de relatie verbroken. Joor was nogal op de penning en had een voor hem typerende uitspraak: 'Je moet ze in je laasje houden'. Met een huwelijk zou dat zeker niet gaan lukken, dus zo erg zal hij de breuk niet gevonden hebben. Marie bleef baas in huis.