

Kroningsfeesten 1898 (deel 2)

Het aantal van 35 intekenaren moeten we natuurlijk wel in relatie brengen tot het inwoneraantal van De Lier. De Lier telde in 1898 slechts 1285 inwoners. Maar dan nog gaat het om relatief weinig intekenaren.

Vermeldenswaard is het ontbreken van een Bongaards. Een andere naam die opvallend schittert door afwezigheid is die van één van de initiatiefnemers, de heer Westbroek. De andere initiatiefnemer is de hekkensluiter van de lijst.

Krijn van Dijk heeft een index van de Lierse raadsstukken gemaakt en die per onderwerp geselecteerd. Ook van het feest in 1898 zijn er stukken bekend. Uit de aantekeningen van Krijn blijkt dat de feestcommissie in eerste instantie de gemeente De Lier om een subsidie van 100 gulden heeft gevraagd, maar dat dit verzoek werd afgewezen. Een rondgang door het dorp was dus een alternatieve manier om een feestbudget bij elkaar te krijgen.

Naast de twee schoolhoofden zaten er meer mensen in de feestcommissie. Het hoofdbestuur bestond uit: D. van Wijck en D. Westbroek (de twee schoolhoofden), A.N. Middelburg (tuinder in de Nieuwe Tuinen), N. Hanemaaijer, P. Ridder (timmerman aan de Hoofdstraat) en P. Bergambacht.

De tekst op het intekenformulier vermeldt iets over festiviteiten waar De Lier niet in mocht achterblijven. Het is dus aannemelijk dat er een lokaal feest is georganiseerd om de kroning te vieren. Er is een foto bekend van festiviteiten in de Hoofdstraat waarbij vermeld staat dat de foto van net voor 1900 moet zijn. Dan is het dus heel goed mogelijk dat we bij deze foto over het kroningsfeest in 1898 praten.



Deze foto is gemaakt ter hoogte van Adfysio in de richting van de Lierweg. Een groot aantal ruiters te paard in historische kledij die het begin van een optocht vormen. In die tijd werden meer historische optochten gehouden en vaak maakten ze een rondje De Lier. Met alleen de Hoofdstraat en de Kerkstraat, kon je toen binnen de dorpskom geen rondje maken. Uit programmaboekjes van andere feesten is bekend dat een 'dorpsrondje' ging via Kijckerweg, Leeweg, Hoefweg, Oudecampsweg, Burgerdijkseweg, Kralingerweg, en de Lierweg. Zo kwam je weer terug in de Hoofdstraat.

Helemaal rechts zien we de voorgevel van een dubbel woonhuis dat bijna midden op de Hoofdstraat stond. Hier woonde Jacobus Adrianus van der Stok, die zijn hele werkzame leven bij timmerman Bongaards/Koene heeft gewerkt.

Deze huisjes zijn begin jaren '70 van de vorige eeuw gesloopt nadat Koos Zuidgeest zijn bloemenwinkel een flink stuk naar achteren liet bouwen. De Hoofdstraat werd hiermee enkele meters verbreed.

Aan de linkerkant zien we, achter de parallel aan de Hoofdstraat lopende sloot, de hoge bomen die rondom de oude begraafplaats staan. Tot 1924 is deze begraafplaats nog volop in gebruik geweest. Nu ligt daar het grasveld dat in de volksmond 'het oude graf' genoemd wordt.

Als je op de foto inzoomt, is tussen de ruiters het pannendak van het gemeentehuis te zien. De deelnemers aan de optocht hebben zich voor het gemeentehuis verzameld en de burgemeester zal de dorpsgenoten daar wel hebben toegesproken. Op de achtergrond, vlak naast het gezicht van de dame rechts, is nog net 'De witte Poort' zichtbaar.



Op bijna dezelfde plaats als de vorige foto is dit dorpsgezicht vastgelegd, maar precies in tegenovergestelde richting. Links de twee huisjes die bijna midden op de Hoofdstraat stonden en rechts de sloot die voor de oude begraafplaats liep. Dit dorpsstafereel moet van rond 1900 zijn, dus de tijd van het Kroningsfeest in 1898. Aan de opsteeklantaarn rechts is op te maken dat er nog geen elektriciteit in De Lier was. De houten paal die links tegen de gevel van het woonhuis staat, is bestemd voor het bevestigen van de telegraafbedrading tussen het gemeentehuis en het post- en telegraafkantoor dat al voor 1900 in het witte huisje naast het kaaspakhuis was gevestigd.

